

Muziek

(Kunstzinnige oriëntatie - Kerndoel 54, 55, 56)

Opdracht 1. Muziek voor een boottochtje

De audiotour die je in de Menkemaborg hebt gehoord, begint met muziek van de componist Händel. Het heet 'Watermusic' en is geschreven voor een boottocht op de Theems in 1717, wanneer de mensen op weg zijn naar een etentje van de Engelse koning. Het is in de tijd dat de oma van Gerhard en Susanna nog als klein meisje op de Menkemaborg woonde.

Doe je ogen nu eens dicht en stel je voor dat je op een boot zit en straks heerlijk gaat eten..... en ondertussen hoor je deze muziek.

(muziek is op internet te vinden;

<http://www.youtube.com/watch?v=OT1oTBSqR4E&feature=related>)

- Als je zelf een muziekstuk uit mocht kiezen voor een boottochtje wat zou je dan kiezen?
En waarom?
- Vraag aan je klasgenoten welk muziekstuk zij hebben uitgezocht. Kunnen zij jou goed uitleggen waarom hun keuze een geschikt nummer is?
- Maak met de klas een top 3 van 'watermuziek'.
- Zou je zelf een liedje kunnen maken dat je op een boot zou willen zingen? Of maak tijdens muziekles samen een waterlied!



Opdracht 2. Muziek voor een kamer

In de tijd van Gerhard en Susanna had je nog geen radio, je kon alleen muziek horen als mensen muziekinstrumenten bespeelden.

In de Grote Zaal werd vaak muziek gemaakt, want daar stond ook het mooie orgel!

Kijk maar eens op de cd-rom bij 'Links', daar vind je nog meer filmpjes over dansmuziek in de tijd van Gerhard en Susanna..

En kijk dan nog eens goed naar een foto van de Grote Zaal – klik maar op 'Kamers' van de cd-rom.

Wat voor soort muziek zou jij daar graag horen, in zo'n mooie grote en hoge kamer?

- Kies muziek uit die je daar zelf graag zou willen horen.
- Kijk (en luister!) welke muziek je klasgenoten hebben gekozen.
- Maak met elkaar een top 3 – één top 3 van de meest genoemde nummers en één top 3 van de mooiste muziek! (want misschien heb je vandaag wel hele mooie muziek gehoord, die je nog niet kende)
- Maak nu tijdens muziekles zelf een muziekstuk, speciaal voor de Grote Zaal. Maak muziek voor een feest en muziek voor een rustige zondagmiddag.

Opdracht 3. Franse liedjes

Ken jij Franse liedjes?

Heb je wel eens "Frere Jacques" gehoord

(<https://www.youtube.com/watch?v=5wyKqvCg4gs>), "Au clair de la lune"

(<https://www.youtube.com/watch?v=yN38P4DypUo>) gehoord en gezongen? Kijk maar eens op youtube of vraag je juf, meester of muziekleraar.

Probeer maar eens of jullie dit als klas in een canon kunnen zingen!

